



## DE VLAEMINCK en MOSER wonnen samen zeven keer de kasseiklassieker

«Kijk Roger, een foto van in Parijs-Roubaix.» Francesco Moser (63) toont trots het etiket van één van zijn heerlijke wijnen en overhandigt de fles aan Roger De Vlaeminck (67). Een vriendschappelijke tik volgt. Zo gaat dat, kampioenen onder elkaar. «Maar nu zijn er geen renners meer zoals wij», zuchten De Vlaeminck en Moser.

• NIELS POISSONNIER •

### Hun topprestaties in de 'Hel'

#### De Vlaeminck

1ste in 1972, 1974, 1975 en 1977  
2de in 1970, 1978, 1979 en 1981  
3de in 1976  
5de in 1969  
6de in 1982  
7de in 1971 en 1973

#### Moser

1ste in 1978, 1979 en 1980  
2de in 1974 en 1976  
3de in 1981 en 1983  
5de in 1975  
8ste in 1986  
10de in 1982

Het haardvuur knettert in Viva Vino, een chique wijnzaak in Sint-Niklaas. Wat verderop kijken de genodigden voor de wijndegustatie met open mond naar het voor de gelegenheid ingerichte wielermuseum. Moser, tegenwoordig wijnmaker, en De Vlaeminck, kampioen op rust, halen er anekdotes op, terwijl zowat elke gast beleefd vraagt of hij met hen op de foto mag.

#### Heren, wat verkiezen jullie: een hemelse fles wijn of een fantastische koers?

**Moser:** (schiet in de lach) «Je gaat hier toch geen wijn vergelijken met een koers? Iedereen kan een goede fles wijn kopen, maar voor een goede koers zorgen, dat is weinigen gegeven.»

**De Vlaeminck:** «Ik drink bijna geen wijn. Francesco drinkt wellicht twee flessen leeg als hij naar de koers kijkt, maar ik verkies koffie. Met twee eclairs.»

**Moser:** «Ach Roger, ik kijk niet altijd meer. Tijdens een rit van de Ronde van Italië of de Tour de France staat mijn tv op, maar ondertussen doe ik eens een toertje op mijn domein.»

**De Vlaeminck:** (knikt) «Ik kijk eens op 100 kilometer van de meet. Dan tonen ze de handen en de benen van Boonen. Een uurtje later kijk ik nog eens. En dan kom ik terug voor het laatste halfuur om de finale te zien. (zucht) Maar er zijn geen mooie koersen meer. Miljaar. Neem nu Milaan-Sanremo. Paolini, dat is nogal een knecht, hé. Eerst op de Poggio de groep trekken en dan ook nog eens de vlucht leiden. Dat is toch geen koers meer? Waar zijn de kopmannen?»

**Moser:** «De finale van Milaan-Sanremo was toch niet slecht?»

**De Vlaeminck:** «Saronni en Moser voorin: dát waren mooie finales. (lacht)»

#### Wat kan Roelandts al voorleggen? Hij zegt telkens dat hij dicht zal eindigen...

Tja. De tiende plaats is ook dicht, hé

DE VLAEMINCK

#### De tijden zijn veranderd, hé.

**Moser:** «Door die snelheden is het vandaag de dag veel moeilijker om het verschil te maken.»

**De Vlaeminck:** «Niet waar.»

**Moser:** (onverstoorde) «Renners en ploegen leggen zich nu ook toe op bepaalde koersen, terwijl wij het hele jaar door reden.»

**De Vlaeminck:** «Allez Francesco: Vanmarcke, Van Avermaet, Thomas, Kristoff... Hoeveel koersen hebben die samen al gewonnen? Dertig? Kristoff is de enige die er wat gewonnen heeft, maar die anderen... Tien, twaalf koersen samen? Er zijn geen renners meer, Francesco. Ze kunnen het niet meer.»

**Moser:** (grijnst) «We weten niet eens meer wie de kapitein van een ploeg is. Net omdat er niet langer iemand is die het kan.»

**De Vlaeminck:** «Voilà! Er zijn geen polyvalente renners meer zoals Merckx, Hinault, Saronni, Moser en Maertens. Francesco, jij kon bergop rijden, sprinten, tijdrijden, ... Jij kon alles.»

**Moser:** (sust) «De huidige generatie specialiseert zich in bepaalde disciplines.»

**De Vlaeminck:** (lacht) «Specialiseren? Laat me niet lachen. Komaan. Als jij wilde, reed je de Ronde van Lombardije om te winnen. Wij konden iedere klassieker winnen. Dat zie je vandaag niet meer.»

**Moser:** «Dat is waar.»

**De Vlaeminck:** «Nu passen velen voor de Ronde van Lombardije, omdat ze het niet kunnen. Zo simpel is het. Ze zijn niet bekwaam.»

#### Roger, had je zonder Francesco zes keer Parijs-Roubaix gewonnen?

**De Vlaeminck:** «Dat gaan we nooit weten.»

**Moser:** «Feit is wel dat wij er altijd ston-



Moser en De Vlaeminck klinken in een Sint-Niklase wijnzaak op een fantastische koers. Kleine foto: de Italiaan overhandigt de Oost-Vlaming een gehandtekt truitje. Foto's PN

den. Nu heb je renners die een koers winnen en nadien hoor je er niets meer van. Wij wonnen niet altijd, maar we zaten wel steeds in de finale.»

**De Vlaeminck:** «Vijf jaar geleden konden alleen Boonen en Cancellara in Vlaanderen en Roubaix winnen. Er waren maar twee favorieten, nu zijn er vier of vijf. Tja, dan zal er wel eentje van winnen, hé. (zucht) Waar zaag ik feitelijk over? (algemene hilariteit)»

**Moser:** «Roger, kan Degenkolb Parijs-Roubaix winnen, denk je?»

**De Vlaeminck:** (knikt) «Kristoff en Van Avermaet ook. Maar ik weet één ding: als jij nu 27 jaar was geweest, je won zo Parijs-Roubaix. Daar durf ik alles op te verwerpen.»

**Moser:** «Dat kan je niet zeggen, Roger. Elke periode is anders. Elke generatie heeft zijn kampioenen en je kan ze niet

#### Deze generatie specialiseert zich in bepaalde koersen

MOSER

#### Specialiseren? Laat me niet lachen

DE VLAEMINCK

transfereren van de ene periode naar de andere.»

\*\*\*

Moser roept de zaakvoerder van Viva Vino bij zich. «We zouden graag nog een glas rode wijn proeven. Wat denk je van een Teroldego, Roger? Die dronken we

vroeger af en toe met de ploeg van Sanson en later bij die van Gis», glimlacht de sympathieke Italiaan. Waarna hij zich tot de zaakvoerder richt: «Maak je ook een kistje wijn klaar voor Roger?»

#### Is Parijs-Roubaix dit jaar minder aantrekkelijk door de afwezigheid van Boonen en Cancellara?

**De Vlaeminck:** (op dreef) «Interesseert een tennismatch van Wickmayer jou? Als Henin of Clijsters speelt, dán ga ik kijken, maar Wickmayer... Hoe dikwijls is ze nu al niet in de eerste ronde uitgeschakeld? Boonen en Cancellara zijn de enige twee kampioenen van deze generatie.»

**Moser:** (enthousiast) «Cancellara is een grote. Wat een tijdrijder ook, zeg. Maar Boonen en Cancellara zouden nooit de Ronde van Lombardije kunnen winnen.»

**De Vlaeminck:** «Een paar jaar geleden zei

Cancellara: 'Ik wil de vijf monumenten winnen.' Wel, waar staan we nu?»

**Moser:** «Dat is niet mogelijk, Roger.»

#### Er wel bij zondag: Bradley Wiggins. Kan hij winnen?

**Moser:** «Dat wordt moeilijk, hoor.»

**De Vlaeminck:** «Hij is in staat om te winnen. Als hij niet lekrijdt en de laatste honderd kilometer vooraan rijdt, zonder kop te doen.»

**Moser:** (overtuigd) «Komt het tot een sprint, dan is Wiggins kansloos.»

**De Vlaeminck:** «Van Avermaet en Vanmarcke kunnen ook geen sprint winnen, hoor. Kristoff is de enige die over een sprint beschikt. Niemand kan het tegen hem halen.»

**Moser:** «Als Wiggins naar de streep rijdt met Vanmarcke, wie wint dan Roger?»

**De Vlaeminck:** «Wiggins. Hij is voor mij een kandidaat-winnaar. Net als Van Avermaet, Vanmarcke, Degenkolb, Kristoff en Stybar.»

**Moser:** «Vergeet Trentin niet. Die is sterk hoor. Maar... (schiet in de lach) het probleem bij Etixx-Quick-Step is dat er te veel capitani, kopmannen, op het schip zijn.»

#### Moet Etixx-Quick-Step niet voluit voor Stybar kiezen?

**De Vlaeminck:** «Stybar is een goede renner, maar hij is al 29 jaar én hij heeft geen palmares. Net als Jürgen Roelandts. Wat kan die al voorleggen? Telkens zeggen dat hij dicht zal eindigen... Tja. De tiende plaats is ook dicht, hé. Eén ding is zeker: er gaat er zondag eentje winnen. (algemene hilariteit)»

**Moser:** «Ik denk de eerste die over de meet rijdt.»

**De Vlaeminck:** «Maar wie? Met Boonen of Cancellara aan de start, zou ik het wel weten: één van de twee. Ook al zijn ze 35 jaar. Dat zegt veel, hé?»

#### Vergeten jullie bewust Sagan?

**Moser:** (hoofdschuddend) «Sagan haalt dit jaar niet zijn niveau van de voorbije jaren.»

**De Vlaeminck:** «Hij geraakt niet vooruit! Twee, drie jaar geleden was Sagan goed – toen geloofde ik in hem –, maar nu... Hij is nergens. In de finale zit hij steeds stikkapot. Volgens mij traint hij niet goed genoeg.»

**Moser:** «Vorig jaar was het ook al minder.»



#### Zit er in deze generatie dan niemand die zoals jullie drie of vier keer Parijs-Roubaix kan winnen – Boonen en Cancellara niet meegerekend?

**De Vlaeminck:** «Ik wacht op Jasper Stuyven en Tiesj Benoot. Want hoe kan Stybar nu nog vier keer Parijs-Roubaix winnen? Hij is al bijna 30 jaar. Je moet een eerste keer Parijs-Roubaix kunnen winnen op je 23ste, want je wint niet elk jaar, hé.»

**Moser:** «En Kristoff? Hij kan nog veel bereiken als hij zo doorgaat.»

**De Vlaeminck:** «Dan moet hij Parijs-Roubaix wel vier keer op rij winnen. Maar dat kan Kristoff niet, hoor.»

**Moser:** «Eén keer winnen is niet zo moeilijk, maar dat herhalen...»

#### Bedankt heren, één naam nog. Wie wint zondag?

**Moser:** «Kristoff.»

**De Vlaeminck:** «En ik denk Stybar.»